

# Chrit Veugen, een wereldse vrijwilliger

**Bij de keuze van een volgende vrijwilliger voor een interview is het altijd de vraag of iemand het leuk vindt om mee te werken. En je weet nooit vooraf hoe een gesprek zal verlopen. Dit keer vroeg ik Chrit Veugen. Het werd een werelds gesprek met een rasechte Maastrichtenaar.**

## Wie is Chrit?

Als ik hem vraag: "Wie is Chrit?" krijg ik heel enthousiast van hem te horen: "Chrit, dat is 'ne rasechte Mestreechteneer! 'T hiele geslacht Veugen is Mestreechs." Het komt vanuit het diepst van zijn ziel. Vervolgens reikt hij me een zelfgemaakt boek aan De stamboom Veugen. Zo kom ik erachter dat ik zijn (inmiddels overleden) broer ken van vroeger.

## Winkeliersgezin

Rasechte 'Mestreechtere' zijn vaak erg chauvinistisch en meestal ook niet buiten de 'Maastrichtse grenzen' te plaatsen. Hoe verrast werd ik verderop in ons gesprek. Chrétien Joseph Veugen is een echt stadskind. De Heggenstraat was zijn 'habitat'. Zijn ouders hadden een groentezaak op de Grote Gracht en later een kruidenierszaak in de wijk Caberg waar Chrit meegewerkt heeft tot aan zijn diensttijd. Grote supermarkten maakten hun opmars en de kleine zelfstandigen moesten hard knokken om het hoofd boven water te houden. Zijn vader verkocht de winkel in 1966. Na zijn diensttijd ging Chrit werken. U raadt het misschien al... in een supermarkt in de wijk Heer.

## 36 jaar trouwe dienst

Een jaar voordat Chrit met pensioen zou gaan, moest zijn werkgever noodgedwongen de winkel in Heer sluiten. Na 36 trouwe dienstjaren moest Chrit naar de uitkeringsinstantie om zich aan te melden voor een uitkering of nieuw werk. "Dat voelde echt niet fijn aan, zo'n jaar voor je pensioen. Zeker niet als je gedwongen wordt werk aan te nemen waar je niet achter staat." Een kennis tipte hem dat Sint Gerlachus dringend op zoek was naar winkelvrijwilligers. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zijn geksheerende uitspraak: "Kom, we gaan weer winkeltje spelen", roept een glimlach bij me op. Het is hem op het lijf geschreven.



## Ontwikkelingen

Sinds april 2011 runt hij, samen met een enthousiast team van vijf vrijwilligers, het winkeltje van Sint Gerlachus. Hij verzorgt de inkoop en de administratie. De bewoners van deze locatie waren destijds door het zelfverzorgende karakter gebonden aan het kopen van bijvoorbeeld hun eigen ontbijt. Het winkeltje werd druk bezocht. Helaas gaat op dit moment de omzet drastisch achteruit door de behoefte van de huidige bewoners en de 'leegloop'. Door de nieuwbouw komen momenteel geen nieuwe vaste bewoners meer. "Vanuit mijn oud zakelijk gevoel, raakt me dat", zegt Chrit tegen me. "Het doet wel pijn, maar niemand kan er iets aan doen".

## Vrijwilliger of beroepskracht?

Zo links en rechts hoor ik wel eens dat men het niet eens is dat er geen beroepskracht meer ingezet wordt en vrijwilligers het winkeltje helemaal alleen runnen. Ik vraag Chrit wat hij van deze uitspraak vindt. Hij hoeft hier niet over na te denken. "Het was kiezen of delen", zegt hij. "Er moest een winkel zijn voor de bewoners, zodat ze brood en beleg konden kopen. De reguliere winkels lagen te ver weg of slecht bereikbaar. Zo'n eigen huiswinkel is toch ideaal. De keuze was: of de winkel dicht of open laten, maar gerund

door vrijwilligers. Men kon het welzijn van de bewoners niet zomaar aan de kant schuiven." Nou, dat ben ik met hem eens en als iemand deze toko kan runnen, is het Chrit Veugen wel!

## Lid beoordelingscommissie Vrienden van Mosae

Chrit verrast me met de mededeling dat hij ook lid is van de beoordelingscommissie van de stichting Vrienden van Mosae. Deze stichting wordt gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Hierdoor kunnen de Vrienden van extra speciale en persoonlijke activiteiten organiseren voor onze bewoners en cliënten. Een bijzonder uitstapje of een speciale activiteit. Op elke locatie staat een wensboom, waar eenieder een wens kenbaar maken. Voor zichzelf, een afdeling of voor iemand anders. Samen met zijn collega-beoordelingscommissieleden bepaalt Chrit welke wensen gehonoreerd worden.

## Werelds mens

De onvermijdelijke vraag: "Welke hobby's heb je?" laat zijn ogen twinkelen. Spontaan antwoord hij: "Lekker eten en verre reizen". Dan komt een opsomming

van de landen waar Chrit al geweest is: Iran, treinreis door China, Amerika, Vietnam, Cambodja, Thailand en Sri Lanka. India is echter zijn lievelingsland. Een land waar ze in 2004 een traditionele bruiloft hebben mogen meemaken. Het land waar ze leuke vrienden aan overgehouden hebben. Volgens mij heeft hij nog meer landen bezocht. Ik hield het niet bij met schrijven. Geen wereldvreemde, die Chrit.

## Gastvrije Bed & Breakfast

Zijn vrouw Wilma geeft ook kookworkshops, hoewel nu minder. Chrit zorgt dan voor de afwas en de wijn. Ook heel belangrijk! Dit is echter nog niet alles. Samen met haar runt hij ook nog een Bed & Breakfast op hun boerderij in Itteren. Niet alleen reist hij naar verre landen, maar krijgt bijna elk weekend zelf gasten 'uit den vreemde'. Mensen van over de hele wereld komen genieten van ons mooie Limburgse land. De waardering van hun B&B komt uit op een overweldigende 9,1. Duidelijk dat hun inzet en het klaar staan voor anderen ook daar enorm gewaardeerd wordt.

## Verhalen

Soms kruipt hij in de wereld van zijn familiestamboom. "Ik vind het interessant mijn familie historie uit te zoeken." Hij ervaart het als boeiend en steekt er energie in. Dat hij nog de tijd vindt om vrijwilligerswerk te doen?! Ik beleef het gesprek helemaal mieters en ben een beetje van de wereld als ik op mijn fiets stap. Beduusd door al zijn energie en me bedenkend dat die Chrit eigenlijk reisverhalen zou moeten gaan schrijven. Wat een interessante wereldse vrijwilliger!

Pia Pilmeijer  
Coördinator vrijwilligers



**Wilt u meer weten over het werken als vrijwilliger bij Mosae of wilt u als bewoner graag ondersteuning of hulp van een vrijwilliger, neem dan gerust contact op met mij.**

**Pia Pilmeijer 06 – 46 00 78 27 of  
mail [vrijwilliger@mosaezorggroep.nl](mailto:vrijwilliger@mosaezorggroep.nl)**